



Liefdevolle en dankbare  
herinnering aan

*Marie-Paule Van der Jeught*

Geboren te Dendermonde op 30 december 1956  
en er van ons heengegaan op 23 december 2021.

Voor uw vriendschap en steun,  
de warme genegenheid  
en blijken van medeleven  
in deze moeilijke dagen, danken wij u.

Weggaan is iets anders  
dan het huis uitsluipen  
zacht de deur dichttrekken  
achter je bestaan en niet terugkeren.  
Je blijft iemand op wie wordt gewacht.

Weggaan kun je beschrijven als  
een soort van blijven.  
Niemand wacht , want je bent er nog.  
Niemand neemt afscheid,  
want je gaat niet weg.