



Aan het einde van je weg,
aan de grenzen van je krachten
neemt God het kruis over.



Aandenken aan

Frans Dauwe

Weduwnaar van Maria De Bilde + 1999
Levensgezel van Martha De Maere + 2018

Geboren te Lebbeke op 29 oktober 1928
en van ons heengegaan te Dendermonde
op 5 maart 2023.

Rouwcentrum-Drukkerij MERCKX | 052/21 25 49

www.rouwcentrum-merckx.be

Hij leeft verder in de herinnering van

Jean Dauwe - Solange Van Lier
zijn kinderen

Stefan Dauwe en Sarah Broothaers
Gunther Dauwe en Hoogewys Katleen
zijn kleinkinderen

Kelly Dauwe en Robin Van Mele
Sofie Dauwe en Volders Glenn
zijn achterkleinkinderen

Met hartelijke dank aan
Marc Van der Jeught en zus Louisa
voor de jarenlange belangeloze inzet
om Frans het leven zo aangenaam mogelijk te maken
alsook Dr. Bruno De Gendt,
het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis
en het az Sint-Blasius Dendermonde dienst Geriatrie,
voor hun goede zorgen.