



*Je was als een kaars  
vol licht, warmte en gezelligheid  
die is nu opgebrand  
doch haar uitstraling zal blijven tot in eeuwigheid.*

**Rouwcentrum - Drukkerij Merckx**

052 21 25 49 - [www.rouwcentrum-merckx.be](http://www.rouwcentrum-merckx.be)

---



Het leven is als sneeuw, het smelt.

†

Dankbare herinnering aan

*Lea De Cock*

Echtgenote van Willy Dierickx † 2010

Zij werd geboren te Lebbeke op 12 september 1943  
en van ons heengegaan te Moerzeke  
met haar hart in Grembergen op 18 maart 2025.

*Bedankt...*

...jullie gebed, medeleven en vriendschap  
zijn voor ons een warme steun  
in deze momenten van afscheid.

Met een hart vol dank neem ik afscheid.  
Ze was supporter van haar kleinkinderen.

Maken,

Je hebt gevochten maar t' was nen ongelijke strijd.  
Koppig als je was gaf je wel niet op.  
Rust nu, uw pijn is weg.  
Had je de leeftijd mogen bereiken voor wie je was  
en wat je voor ons en iedereen  
gedaan en betekent hebt  
was je waarschijnlijk 200 jaar geworden.  
Je was zo graag nog wat gebleven.  
Maar zoals je zei, het is wat het is.  
We kunnen het niet veranderen.  
Merci ma  
We zullen je nooit vergeten.