

Als al zijn vrienden rond hem weggefallen waren fietste hij veel en tot hoge leeftijd maakte hij zich nuttig door de dieren van Wim te observeren want boer is hij altijd een beetje gebleven. Ook het vrouwelijk schoon liet hem niet onberoerd hoogst waarschijnlijk heeft hij vele vrouwenharten sneller doen kloppen. Alhoewel hij nog vrijgezel was, was hij een familiemens, ook al wou hij het niet laten blijken. Hij zag ons allemaal graag. Dit hebben de kleinkinderen tot het allerlaatste moment mogen ondervinden. Hij was een ijzersterke mens met het hart op de juiste plaats. Een mens waar je kon op betrouwen, maar met een sterk karakter. Toen hij enkele maanden geleden de diagnose kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was heeft hij wel even geslikt, maar vlug de knop omgedraaid dat het hier goed was geweest. Zo heeft hij vorige week bewust en tevreden, thuis en zonder veel pijn afscheid genomen. Goede reis broer.

“Onze kleinsten”





Dankbare herrinerung aan

## Frans Baetens

Oudste zoon van wijlen  
Karel en Anna De Maersschalck

Geboren te Grembergen op 15 juli 1933  
en zachtjes van ons heengegaan thuis op 10 december 2021,  
begeleid door de gebeden van de Kerk.

Ere-lid van Kaatsclub Eendracht Hamme-Zogge.

Voor uw gebed, uw vriendschap en steun  
in deze moeilijke dagen,  
of uw blijken van medeleven, danken wij u.

---

Rouwcentrum-Drukkerij MERCKX | 052 21 25 49  
info@rouwcentrum-merckx.be

---

Reeds van heel jonge leeftijd heeft hij, als oudste van negen kinderen en met een oudere vader, zich ingezet voor de boerderij zodat wij allen konden studeren of een degelijke stiel konden leren. Want boeren kon hij als de beste. Hij had een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor gans het huisgezin. Maar in het begin van de jaren zestig, als het merendeel van ons al goed gestart was besloot hij te stoppen met boeren en zich om te scholen als metser. En ook hier ontpopte hij zich als een echte stielman die steeds de perfectie nastreefde. Hoeveel huizen heeft hij gedeeltelijk of soms volledig, na zijn dagtaak, voor ons gezet! Ontelbare karweien heeft hij ook voor vele anderen onbaatzuchtig gedaan! Ook het Chiro lokaal en de kantine voor de voetbal heeft hij grotendeels mee helpen bouwen. In negentienhonderd negentig is hij op pensioen gegaan en heeft hij vele jaren van het leven kunnen genieten. Zo was hij destijds supporter van SK Beveren en heeft hij zelfs vele matches in het buitenland meegemaakt. De laatste decennia was hij vurige supporter van de kaatsers in Zogge waar hij ook een vriendenkring had opgebouwd die hem nauw aan het hart lag. De wekelijkse markt in Dendermonde en Zele en de zaterdagse rommelmarkt in Zele werden steevast meegepikt samen met zijn maten en dit werd altijd afgesloten met stevige pinten.