

Een ster aan de hemel  
Als licht dat ik vertrouw  
Het omarmt mij en fluistert  
Ik waak over jou.

-kleindochter Dorien-





Liefdevol aandenken aan

*Clementine De Man*

Echtgenote van Jan Callaert † 1995

Geboren te Grembergen op 19 april 1927  
en er van ons heengegaan in het WZC Sint-Antonius  
op 30 december 2022,  
begeleid door de gebeden van de Kerk.

*Bedankt...*

...jullie gebed, medeleven en vriendschap  
zijn voor ons een warme steun  
in deze momenten van afscheid.

Een mens moet zachtjes sterven.

Een beetje als de bomen  
die al hun bladeren verliezen.

Niet ineens, maar één voor één.

Ongemerkt valt ieder blad,  
het éne na het ander.

Tot eens het laatste blad is gevallen  
en plots de naakte boom daar staat.

Sprekender dan ooit tevoren.

De lijnen van de boom  
de trekken van haar wezen zacht en goed  
komen dan zo sterk naar voren...

Zij is de laatste winter ingegaan.

De volgende die nu komen  
zullen eeuwig zijn.

Rouwcentrum-Drukkerij MERCKX | 052/21 25 49

[www.rouwcentrum-merckx.be](http://www.rouwcentrum-merckx.be)